

**BEELD
SCHERM
DETECTIVE**

703

Nederland: 90 cent
België: 12 frank

AFPERSING





De meeste winkeliers en zakenmensen zijn eerlijk en betrouwbaar. Men kan er van op aan dat zij hun klanten goed bedienen en waar voor hun geld geven.



Maar de Nederlandse Consumentenbond heeft onlangs een onderzoek gehouden, waarbij bleek dat er óók winkeliers zijn die hun klanten minder netjes behandelen en vaak ondergewicht geven, daar hun weegschalen niet deugen.



Daarom is het van belang om altijd goed op te letten als men iets koopt. Nogmaals: de meeste zakenlieden zijn strikt eerlijk, maar er zijn er helaas ook die het niet zo nauw nemen.



In Nederland bestaat de Dienst van het IJkwezen, met kantoren in het hele land, die erop toeziet, dat alle meet- en weegwerktuigen aan de gestelde eisen voldoen. Ook de genoemde Consumentenbond waakt over het belang van de consument.



Maar in de allereerste plaats moet de klant zelf - en in de meeste gevallen is dat de huisvrouw - goed opletten als hij iets koopt. Een huisvrouw, die wat warenkennis bezit, zal zich niet zo gemakkelijk bij de neus laten nemen. En het is in het belang van onze gehele economie, dat ieder "het volle pond" krijgt voor zijn goede geld.

AFPERSING



Dit is Paul Marino. Hij is verslaggever bij één van de belangrijkste kranten in een grote Amerikaanse stad.



Maar Paul is meer dan alleen verslaggever... Je zou hem een soor moderne kruisridder kunnen noemen, want hij trekt doorlopend ten strijde tegen de benden, die in zijn stad een ware terreur uitoefenen onder de burgerij, zonder dat de politie daar veel tegen kan doen.

Paul Marino aarzelt niet om daarover te schrijven. Hij voelt het als een soort roeping om alle wandaden aan de kaak te stellen en de schijnwerper te richten op hen, die proberen hun medemensen te bedreigen. En gelukkig geeft zijn hoofdredakteur hem daarin de vrije hand, want hij laat Paul rustig zijn gang gaan.





Zo komt Paul Marino te weten dat er dus een nieuw soort bedrog aan de gang is...







Op elk parkeerterrein, dat Paul bezoekt, gebeurt hetzelfde...



Dus u weet zeker, dat u me niets te zeggen hebt?

Maar Joe is veel te bang om het bezoek van Paul onmiddellijk weer te vergeten. Hij wil de bende laten weten, dat hij beslist niets in hun nadeel heeft gezegd en dat hij de gehoorzame, gewillige Joe is...

Meneer Marino, ik weet werkelijk niets af van een bende, die het op parkeerwachters gemunt heeft. Laat mij er alstublieft buiten. Ik heb al meer dan genoeg aan m'n hoofd!



Ja, hij is juist vertrokken. Ik dacht, dat ik u beter maar meteen kon waarschuwen... Wat zegt U? Natuurlijk deed ik net of mijn neus bloedde! Ik wil met niemand moeilijkheden krijgen, dat weet u! Daarom bel ik u toch?!



Goed zo, beste kerel. Mocht je nog iets horen, bel ons dan onmiddellijk op. En als je bovendien zorgt, dat je ons elke week stipt op tijd de contributie betaalt, is alles O.K.

Zeker, zeker! U kent me toch! Ik wil geen moeilijkheden hebben.



O, waarom heb ik me zo laten vangen? Waarom ben ik niet meteen naar de politie gegaan, toen die bandieten destijds bij me kwamen? Maar nu is het te laat... O, mijnheer Marino, helpen kan ik u niet, maar ik hoop dat u het klaar speelt om die schurken te grazen te nemen.









Jack is een reuze kere!, Paul! Hij is altijd erg behulpzaam geweest. Maar, laat hem niet te veel risico lopen. Hij is een te goed acteur om zijn carrière al zo jong te moeten afbreken!

Jack is mans genoeg om op zichzelf te passen, inspecteur. In de eerste plaats ga ik een parkeerterrein zoeken, dat hij moet gaan beheren.



Fijn, Jack! Dus je komt naar de redactie. Ik ben er over een half uur.



Ik hoop, dat je bereid bent om de grootste rol van je leven te spelen, Jack!



Ik weet niet wat jij precies met "grootste" bedoelt, maar ik ken jou, en dus wil ik wedden, dat het een gevaarlijke rol zal zijn!



Jack, de eigenaars van parkeerterreinen in de hele stad worden uitgezogen door een stelletje gangsters. Er is een ben-de aan het werk, die zogenaamd contributie bij hen int!



De moeilijkheid is, dat we geen van die uit-
zuigers op het spoor kunnen komen... Alle
eigenaars spelen "mondje dicht", omdat ze
doodsbenauwd zijn. Dus moeten we het
op 'n andere manier proberen.



En ik voel met mijn klompen
aan, dat ik daarom bij je
moest komen!



Jack, ik wil graag dat jij
een parkeerterrein gaat be-
heren. Niet zo'n heel groot,
maar één dat toch belangrijk
genoeg is om die ratten aan
te trekken. En als ze jou
benaderen om die zogenaam-
de contributie los te peu-
teren, hebben we misschien
een kans iets over hen te
ontdekken.



Jou kennende neem ik aan dat je ook al
een parkeerterrein voor me
hebt uitgezocht?



Daar zorgt mijn hoofdredacteur
voor. De krant staat voor de
volle honderd procent achter
dit plan en ook de politie
zal ons alle hulp verlenen,
die we nodig mochten
hebben!



Wel, het ziet er naar uit,
dat ik weinig keus heb.
Maar wanneer moet ik
met mijn nieuwe
baan beginnen?



Morgenochtend. Kom dan
hierheen. Ik zal je
dan alle bijzonder-
heden ver-
tellen.



Intussen vindt in een ander kantoor, aan de andere kant van de stad, ook een onderhoud plaats...

Nobbie Flowers, een vooraanstaand bendelid, hoort heel belangwekkend nieuws van zijn handlanger, Duke Street.

Ja, Duke? Wat is er? Ik heb het erg druk. De jongens hebben er zijuist weer drie nieuwe parkeerterreinen bijgekregen. Die moet ik nog inschrijven in ons register!



Luister Nobbie! Dit is erg belangrijk. Een eigenaar van een terrein belde ons een poosje geleden op. Joe... je weet wel, die vent uit de binnenstad. Hij zei, dat Paul Marino van "The Globe", hem had opgezocht en van alles had gevraagd.



Marino zeg je? Nou, ik denk wel dat de grote baas het interessant zal vinden dat te horen. Ik zal hem maar meteen even bellen.



Ik heb het geheime nummer van de grote baas, maar eigenlijk mag ik hem alleen in geval van nood bellen. Maar ik geloof dat dit geval belangrijk genoeg is. Die Paul Marino is een uiterst gevaarlijk su-jet. Als hij zich voor ons gaat interesseren, is dat niet zo best!



Hallo! Met Delmar, de assistent van de baas? Ik wou graag even met de baas zelf spreken! Kan dat niet? Nou dan, luister goed: ik wil hem waarschuwen dat die journalist Paul Marino achter ons aan zit. Moeten we hem liquideren? Wat zeg je? Niks doen? Maar die man is levensgevaarlijk! O.K. O.K. 't is al goed!



Wat zei Delmar?







Een keiharde kaakstoot is het antwoord op de vraag van Duke...





Ik geloof, dat de voorstel-
ling kan beginnen, Jack. Ik hoop
dat je het een prettige
baan vindt.

Wel, waarom niet?
Ik houd van frisse
lucht en zonne-
schijn.



Bel me direkt op als er iets gebeurt. Maar
misschien moet je geduld hebben, want het kan
wel een paar dagen duren, voordat ze je
ontdekt hebben. De echte eigenaar van
dit terrein wilde graag met vakan-
tie. Gelukkig had de bende zich
nog niet met hem bemoeid en dus
was hij graag bereid om aan de
uitvoering van ons plan
mee te werken.



Maak je geen zorgen. Het
komt allemaal best voor
elkaar, Paul.



Wees vooral vriendelijk als ze komen.
Doe precies wat ze van je willen. Doe
net alsof je het heerlijk vindt om
ze terwille te zijn. Op die manier
kun je misschien hun vertrou-
wen winnen.



Reken maar dat ik dat spelletje goed zal spelen, Paul!

Als ze merken dat je graag meedoet, kun je misschien met een paar eigen ideeën op de proppen komen. B.v. hoe ze de parkeer-mensen nog meer geld uit de zak kunnen kloppen. Dat zullen ze heerlijk vinden en misschien krijg je op die manier de kans in kontakt te komen met de leider van deze boevenorganisatie.

En dat is de man die we uiteindelijk moeten hebben, hè?!



Uiteraard! Maar het gaat eigenlijk om de grote man achter de schermen, die aan de touwtjes trekt.



Waarom denk je, dat er - behalve de leider van de bende - nog iemand is, achter de schermen, zoals je zei?



Ik heb al dikwijls genoeg met dit soort schurkenstreken te maken gehad om te weten dat er altijd een soort opperhoofd achter zit. Een man, die verschillende benden onder zich heeft en altijd op de achtergrond blijft. Meestal een gerespecteerd burger... een steunpilaar van de maatschappij...



Hij is de stuwende kracht, die het denkwerk doet. De stoere onderwereldjongens spelen slechts een ondergeschikte rol. Zij staan helemaal in dienst van de "hersens" op de achtergrond. De intelligente kopstukken zijn slim genoeg om hun vuile was niet zelf te doen: daar hebben ze hun mannetjes voor. En ze zorgen er heus wel voor aan alle kanten gedekt te zijn, zodat het moeilijk is om ze te ontmaskeren.



Nou, dat klinkt niet mis! Als ze inderdaad zo slim zijn als jij beweert, zal het een heel karwei zijn om deze bende uit te roeien!

Dat is zo, Jack, maar... ook de sluwste boef laat wel eens een steekje vallen! En we moeten erop vertrouwen dat de bende ook in dit geval een fout zal maken. En dan springen we in!

Goed, maar het lijkt me beter, dat je nu maar verdwijnt. Stel je voor dat de boeven hier komen en zien dat ik met jou sta te praten! Dan valt ons hele plan in duigen!



Ja, ik ga nu. Maar vergeet niet om me onmiddellijk op te bellen als er iets verdachts gebeurt. En wees in hemelsnaam voorzichtig! Je weet, dat ik verantwoordelijk ben voor jouw gezondheid, Jack!



..... Later, op het hoofdbureau van politie...

En zo heb ik de val in elkaar gezet, inspecteur. Nu moeten we rustig wachten tot Jack opbelt... Meer kunnen we voorlopig niet doen!





Op het zelfde ogenblik, dat de inspekteur deze woorden uitspreekt, zijn twee van deze gevaarlijke gangsters bezig te bewijzen hoe gevaarlijk ze zijn. Het zijn Duke en zijn handlager Richie.



Grimmig gaat Richie aan het werk... Hij laat verschillende geparkeerde auto's op elkaar botsen. De eigenaar van het parkeerterrein zal hierdoor in grote moeilijkheden komen.



Laat hem ophouden! Ik zal jullie het geld geven!
Hoe weet ik niet, maar laat hem in hemels-
naam ophouden!



Dus eindelijk gebruik je je verstand! Zorg
voortaan dat je elke vrijdag het geld klaar
hebt liggen en geen smoesjes! We nemen
regelmatig steekproeven bij al onze
leden om te zien of ze ons be-
driegen.



Dus je weet het: geen flauwe kul
meer! Als we nog eens last met je
hebben, ramik de volgende keer
niet de auto's in elkaar,
maar jou!



Later op de dag...

Hallo, Paul! Nee... nog geen nieuws!
Ik heb al heel wat klanten gehad,
maar er is nog niks ongewoons ge-
beurd. Ik houd je op de hoogte...



Op dat moment arriveren Duke en Richie..

Wacht nog even, Paul! Er komen
net twee stoere knapen aan. Het
zou me niets verwonderen
als... Maar ik bel je
straks wel terug!











Een paar dagen later wordt Jack op het kantoor van Nobbie geroepen.



Paul heeft intussen ontdekt waar het kantoor van Nobbie is en juist op dat ogenblik komt hij binnen-stappen...









Delmar brengt Nobbie's boodschap over aan de grote baas....

En mijnheer Harris, Jack wil zijn plan aan niemand anders vertellen. Volgens Nobbie is 't waarschijnlijk een prima idee. Hoewel het me toch gevaarlijk lijkt hem te ontvangen.



Probeer er achter te komen wat die Jack voor een vent is. Nobbie neemt de laatste tijd te veel risico's. Indien blijkt dat die Jack betrouwbaar is, zal ik hem morgen nacht op kantoor ontfangen. Hij lijkt me een knaap, die van watten weet, en dat soort mannen kan ik wel gebruiken.



Paul, onze truc is gelukt!
De grote baas wil mij morg-
gennacht in het kantoor
van de Bond
ontvangen.



Niet te geloven, Jack! Ik zal onmiddellijk de
inspekteur er van in kennis stellen. We zul-
len mijnheer de Grote Baas een warme ont-
vangst bereiden! Maar je zult nu voor-
zichtiger moeten zijn dan ooit,
Jack!



Wat zijn je plannen?
Waar zien we elkaar
morgenavond?



Jij moet dus precies om middernacht bij de grote
baas komen? Wel, dan zullen wij elkaar om kwart
voor twaalf op de hoek van de straat ontmoeten.
Ik zal er zijn, samen met de inspekteur en
zijn mannen. Dan zien we wel
verder.





Mijnheer Harris, we zijn er bijna ingelopen! Die Jack blijkt een vriendje te zijn van Paul Marino van "The Globe"! Ik heb zojuist ontdekt, dat ze 's morgenavond, als 's die Jack in het kantoor zou ontvangen, in de val willen laten lopen. Ze hebben het slim opgezet, maar nog niet slim genoeg!



Ik denk dat onze vriend Nobbie zijn allerlaatste fout heeft gemaakt. Die Parkeerbond begint te veel problemen op te leveren. Ik heb er genoeg van. We zullen deze zaak stopzetten en onze activiteiten op andere zaken gaan richten.



Wat moet ik tegen Nobbie zeggen?



Niets! Maak alleen een eind aan de Bond, dat is alles.

Die avond om kwart voor twaalf staat Paul te wachten.



Dan volgt er plotseling een enorme explosie.....





Hemeltje! Wat een geluk, dat ik nog niet binnen was!

Ja, je boft, Jack. Die bom was beslist ook voor jou bedoeld!

Boni



We hebben drie lijken gevonden, van Nobbie, Duke en Richie... verder niemand!

Alle paperassen zijn vernietigd. De grote baas achter de schermen heeft dus lucht gekregen van de val, die we uitgezet hadden... Hij besloot een einde te maken aan de hele Bond, de slimmerd!



Niet zo somber, Paul. In ieder geval kunnen heel wat mensen in de stad weer vrij ademen! De Bond bestaat niet meer.



Nee, dat is niet voldoende. Natuurlijk ben ik blij dat er een paar schurken minder op aarde zijn, maar.....



...de allergrootste boef loopt nog vrij rond! Hij zal weer ergens anders met zijn misdadige praktijken beginnen... Wij zullen niet mogen rusten voordat we hem hebben, want Hij is de grote boosdoener! Maar vroeger of later zal ik hem krijgen!

DE WOEKERAAR

Het gebeurt vaak dat mensen, vaak buiten hun schuld, in financiële moeilijkheden geraken: zoals door ziekte, of andere tegenslag. Als dan de rekeningen binnenkomen, is er geen geld genoeg om ze allemaal te betalen...

U kunt geld van me krijgen. Maar u moet me 25% rente betalen, naast de maandelijks aflossing van de hoofdsom. Bovendien wil ik een onderpand hebben.



De enige oplossing is dan te proberen ergens geld te lenen. Tegenwoordig is dat niet zo moeilijk: de banken zijn gaarne bereid om aan een ieder, die dringend geld nodig heeft en kan bewijzen dat hij het geleende geld met de verschuldigde rente, op tijd kan betalen, een persoonlijke lening te verstrekken. Maar vroeger ging dat vaak heel anders, dan viel men soms in handen van woekeraars.....

Een dergelijk iemand, die met een woekeraar in zee ging, verviel van kwaad tot erger. De schrikbarende hoge rente, die de woekeraar van hem eiste, dwong hem vaak om ergens anders weer geld te lenen, waardoor hij steeds dieper in het moras wegzonk...

PERSOONLIJKE LENINGEN



Gelukkig kan men dus tegenwoordig een beroep op een bank, financieringsmaatschappij of kredietvereniging doen. Wel betaalt men, en zeker in onze tijd, een vrij hoge rente, maar deze is toch niet te vergelijken met de woekerwinsten, die sommige geldschietters vroeger maakten.....



U EN UW KRANT.....



Het dagblad vervult tal van functies... Het verschaft de lezer nieuws en informatie, draagt bij tot zijn algemene ontwikkeling en houdt hem met strips, feuilletons, puzzels enz. aangenaam bezig. Het is één van de meest populaire massa-communicatiemiddelen.



De verslaggevers van een krant zijn voortdurend op jacht naar nieuws.

Meer dan eens hebben dagbladen de strijd aangeboden tegen het onrecht en wantoestanden aan het licht gebracht. Daarmee bewijzen zij de gemeenschap een grote dienst.

Maar ook u, als lezer, kunt uw dagblad daarbij behulpzaam zijn!

Hallo, met de redactie! Ik heb iets vreemds ontdekt! Het is de moeite waard om het uit te zoeken, voordat er misschien ongelukken gebeuren!



Als u iets mocht ontdekken, dat niet door de beugel kan, misschien zelfs een wantoestand of misdaad, dan kunt u de gemeenschap een grote dienst bewijzen door allereerst de politie, maar bovendien uw krant daarvan op de hoogte te stellen.